

Mijnwerk

De kooi rammelt de schacht door naar beneden
Langs lagen woord in hun fossiele graf
Soms vraag ik me in arren moede af
Zit er nog toekomst in zulk ver verleden

Ik hak en prak de ruwe taal tot zinnen
Stapel ze op de lorrie veertien hoog
'Gewoontevorming' is m'n zwak betoog
Ik kan geen lichtgas uit mijn kolen winnen

Vaak moet ik aan m'n oude kompels denken
Martinus, gekke Gerrit, Ilja, Jacques
Fijnslijpers met een gunstiger prognose

Ik zal de wereld nooit hun warmte schenken
Maar ach, al zit mijn opbrengst dan vol slak
Ik adem vrij ondanks de silicose

Bart Boom,
Tweede prijs LiteratuurPrijs Zeist 2022