

## **familiefeest (oud zijn moet je leren)**

zij zaten er altijd tussen, kleedden zich  
speciaal voor de gelegenheid,  
je rook de zorg die ze besteedden  
aan hun aanwezigheid, maar nu  
ontbreken ze, en het verwondert me,  
ik mis ze, mis de witte koppen  
die ik totaal onsterfelijk had geacht

wel hangen hier dezelfde wangen,  
kijken gelijke ogen rond, zijn zielsvertrouwd  
stemmen, houdingen, gebaren, (dus dat  
is wat families bij elkaar bewaren)  
en ook zie ik wie wij zijn, wij,  
met de steeds loshangender gezichten, wij  
zijn de nieuwste lichtung van de ouderdom

en het is wachten op de volgende  
die zich dan mijmerend afvraagt  
waar we nou toch gebleven zijn,  
we hoorden er zo volledig bij -  
wij zitten dan nog wel in hoofden  
maar nooit meer  
op een stoel

*Nette Menke*

*Eervolle vermelding LiteratuurPrijs Zeist 2022*